



Maranatha Mare
september/oktober 2022
Jaargang 49 No 8

Als de zon

Onze diepste angst
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:
'Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend,
begaafd, geweldig te achten?
Maar waarom zou je dat niet zijn?
Je bent een kind van de Bron!
Je dient de wereld niet
door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid
als de mensen om je heen
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om het goddelijke
in ons te openbaren.
Die goddelijkheid is niet slechts in enkelen

maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen

Als we van onze diepste angst
bevrijdt zijn,
zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.

Marianne Williamson

Hoop, het ek geleer, is 'n werkwoord

Ek onthou dit soos gister. Die dag wat ek na die Edgars-winkel naby my ma se huis gegaan het om 'n Barack Obama T-hemp te koop. Die hemp was 'n aaklige groen kakie-kleur, maar reg onder Obama se gesig, was die woord 'hoop' groot gedruk. Dit was 2009. Ek het pas my skripsie vir my meestersgraad oor die inklusiwiteit van die kerk ingedien. Dit is iets waarmee ek meer as tien jaar later steeds worstel, en wat my destyds ietwat negatief gestem het. Toe Obama egter president word in Amerika - waarskynlik een van die mees rasgepolariseerde nasies in die wêreld - was ek optimisties genoeg oor die mensdom (en Amerika) om 'n lelike groen hemp te koop. Ek wou ook deel wees van die vlag hoop wat soos 'n veldbrand besig was om te versprei (so het ek aangeneem). Geleidelik het ek die T-hemp ophou dra, maar ek kon dit nie oor my hart kry om dit weg te maak nie. Jaar na jaar, wanneer ek my klerekas regpak, haal ek dit uit die kas uit met die doel om dit weg te maak, en dan vou ek dit maar weer netjies op en pak dit terug. Op 'n dag besef ek dat ek bang is om die hemp weg te maak, omdat ek bang is dat ek daardie hoop, en die hoop dat die mensdom my kan verras, dan onherroeplik laat vaar. Dit was waarvan daardie hemp 'n simbool was: die mensdom se vermoë om my te verras. Dit was ook simbool van die energie wat hoop kan meebring.

Byna dertig jaar sedert apartheid konstitusioneel tot 'n einde gekom het, wonder ek oor die krag van hoop en of daardie vlam hier in ons land nog enigszins brand. Jürgen Moltmann, my gunsteling teoloog, het in een van sy boeke geskryf dat hoop die vermoë is om jou na die gemengde moontlikhede van jou verbeelding uit te strek. Dit is die vermoë om 'n begin te vind in wat op die oomblik lyk asof dit die einde is. Hierdie hoop is egter geen slagspreuk op 'n koffiebeker (of 'n T-hemp) nie. Nee, skryf Moltmann, hoop is 'n werkwoord. Dit beteken dat as jy verras wil word deur die mensdom, of nie die vermoë wil verloor om verras te word nie, moet jy self die verrassing wees. Om in ons land 'n verrassing te wees, en miskien nog verras te word, is dit miskien nodig dat ons 'n balans handhaaf tussen genoeg onthou en genoeg vergeet: onthou genoeg dat jy nie weer jou kop stamp nie, maar vergeet genoeg dat jy jou menslikheid behou. As ons dit kan regkry, nou ja, miskien kan ons ook moue oprol om die gemengde moontlikhede van ons verbeelding, hier en nou, 'n werklikheid te maak.

Tanya van Wyk

Deze artikel is gepubliceerd in Die Beeld van Woensdag 24 Augustus van 2022



Wij allen met elkaar

Wij allen met elkaar,
wij komen samen zingen,
wij allen met elkaar,
wij zingen met elkaar

Dit is vers 1 van lied 8 uit het zangbundel Geroepen om te Zingen.

De volgende verzen gaat het over samen bidden, luisteren, nemen, eten, drinken, delen, danken en houden van.

Voor mij zijn deze werkwoorden een perfecte opsomming van onze kleine Maranatha geloofsfamilie. Op 7 augustus begon Yolanda haar preek met de mededeling dat zij op 7 augustus 1994 als predikant bevestigd werd in deze gemeente. Ten spijten van een voorspelling dat de gemeente het niet erg lang meer vol zou houden, is er nu 28 jaar later een klein groepje mensen, die iedere week samen komen om te zingen, bidden, luisteren, nemen, eten, drinken, delen, danken en houden van.

En dit alles mee nemen naar het leven daarbuiten.

Wij komen samen luisteren naar schitterende preken over grenzen legen, wat wij allemaal met onze handen kunnen doen, hoe om een focus punt te gebruiken om balans te krijgen in het leven en dat wij allemaal: vrouwen, mannen en kinderen mensen zijn die potentiaal kunnen ontwikkelen samen met onze Bron. Deze preken worden dan ook nog eens in opsomming beschikbaar gesteld voor een wijdere groep en voor onszelf om nog eens na te lezen. Toch even Yolanda in het zonnetje zetten voor haar geweldige inzetten voor deze

wekelijkse zegening, maar ook voor haar luisterend oor en praktische raad die zij geeft aan een ieder die komt vragen.

Wij komen samen zingen, en dat doen wij met overgaven samen met Johan en Jan Willem en Pieter. Wij komen samen genieten van een aantal verwerkingen van Op Berge en In Dale op het orgel, de prachtige Highland Cathedral omdat een gemeentelid het zo een mooi stuk vindt, Benedictus van Karl Jenkins met orgel en fagot ook op verzoek en omdat Hanja het altijd zo mooi vond. Voor het Avondmaal zongen Johan en Pieter een prachtige lied over de zegening en voeding van het Avondmaal, begeleid door Johan op de piano. Na afloop van iedere dienst speelt Johan voor ons een bijzondere stuk, een mini concert waar iedereen rondom het orgel van staat te genieten.

Een aantal vriendinnen van Elzay Groenewald komen ook per gelegenheid naar onze kerk. De meisjes zijn ongeveer 13 jaar oud, spreken Afrikaans en komen graag bij ons in de kerk. Ze voelen zich thuis bij onze kleine geloofsfamilie, zij voelen de spiritualiteit en het deel zijn van en welkom zijn aan, en vinden het orgelspel prachtig.

Wij allen met elkaar:

- wij kopen bloemen voor elkaar en zijn creatief met het presenteren van de bloemen
- wij brengen manden met scones of muffins of een verjaardag cake of wij kopen wat lekkers voor bij de koffie
- wij zorgen ervoor dat de mensen die niet meer kunnen rijden ook geregeld in de kerk komen
- wij doen boodschappen voor mensen die niet meer kunnen rijden
- wij helpen royaal als er een gezin binnen komt wandelen die in nood verkeert
- wij ondersteunen onze medewerkers Anafi en Priscilla als er nood is of behoeften zijn
- wij geven een beker koffie, een gebed en een geldje als er iemand door de week aan de hek van de kerk komt vragen

- wij weten als klein administratie groepje dat wij goed genoeg ingespeeld zijn op wat iedereen doet dat er ruimte is om op vakantie of een weekend weg te gaan
- wij leven mee en bidden voor de mensen in onze kring die tobben met hun gezondheid of mindere levenskwaliteit of revalidatie of kleinere woonegelegenheid of jonge kind met cerebrale palsy
- wij verwelkomen alle bezoekers in onze eredienst en na afloop nemen wij ze meer voor koffie en gezelligheid en belangstelling
- wij leven mee met een ieder die iemand aan de dood heeft afgestaan en alleen verder moet met het leven
- wij leven mee en bidden voor de mantelzorgers en ouders en verpleegpersoneel en vakkundige die helpen met de verzorging

Hoe lang wij nog allen bij elkaar mogen zijn, weten wij niet, maar zolang het mag duren, gaan wij zo verder. Want er zijn nog altijd weer mensen die ons komen zoeken en ons weten te vinden. Wij zijn er voor elkaar en voor allemaal die ons nodig hebben.

Ellen

'Ik heb geen Messiascomplex, maar ik wil een positief en fris geluid laten horen over geloof en kerk in deze tijd'

Tabitha van Krimpen (24), dit jaar de Jonge Theoloog des Vaderlands.

“Op catechisatie wisten ze niet wat ze met me aan moesten.”

“Theologie heeft iets te bieden”, vertelt Tabitha. “We leven in een prestatie maatschappij waar het individu centraal staat. Of je máákt het en bent een ‘winnaar’, of je bent een loser die verkeerde keuzes heeft gemaakt. In een tijd waar velen de ‘beklemmende structuur’ van religie achter ons hebben gelaten, zie ik dat jonge mensen een stukje houvast missen. Ze lopen vast, zijn eenzaam of raken burn-out. Het christelijk geloof schrikt niet zo van verdriet en pijn, van mensen die verkeerde keuzes maken en het leven tussen hun vingers zien afbrokkelen. Dat zit in het geloof verweven en de Bijbel staat vol met mensen die met vallen en opstaan Gods weg zoeken. Dat kan een bepaalde ontspanning geven.”

Als ‘ambassadeur’ van de theologie dit jaar wil Tabitha de kerk weer op de kaart zetten, vooral onder jongeren. Ze gelooft daarbij in een ‘bottom-up’-benadering – een bedrijfskundige term, ja – waarbij je onderaan begint. “De kerk moet zijn

waar de mensen zijn. Ze moet zich niet terugtrekken in het eigen instituut en de Bijbel als een 'kant-en-klaar-pakketje' naar de mensen brengen, maar luisteren naar mensen en hun verhalen."

"Binnen de PKN is van de belijdende leden acht procent jonger dan veertig. De jonge groep dunt uit. Ik heb geen Messiascomplex waarbij ik denk dat ik de kerk moet redden, maar ik wil een positief geluid laten horen. Ik hoop dat mensen gaan inzien dat theologen geen oudere mannen hoeven te zijn. Vaak zie je in een kerk dat een aantal pensionado's het leuk vindt om extra taken op zich te nemen en dat is heel mooi en goed - maar zitten er ook jonge mensen aan tafel op plekken waar beslissingen worden genomen? De kerk is voor iedereen, het is belangrijk dat je dat terugziet in de organisatie."

Haar praktische kijk op de kerk komt doordat ze naast haar studie theologie ook een bachelor en master bedrijfskunde heeft afgerond. "Bij bedrijfskunde leer je dat gedrag niet op zichzelf staat, maar ook komt door hoe organisatiestructuren in elkaar zitten. Daarom ben ik actief op sociale media, omdat dat een visitekaartje is. De inhoud is zeker belangrijk, maar de vorm doet er ook toe. Theologen hebben het cadeau, maar niet de verpakking. In gesprekken met jongeren hoor ik vaak dat ze denken dat je in de kerk van alles moet. Het spoort mij weer aan om bij kerken te pleiten: probeer laagdrempelig te zijn. Mijn generatie is veeleisend, het moet goed in elkaar zitten. Veel kerken hebben verouderde informatie op hun website staan. Vind je het gek dat het niet veel enthousiasme oproept?"

"Als kerk hoeven we ook niet bescheiden te zijn, we mogen laten zien dat we ertoe doen. Kerken kunnen bijvoorbeeld veel sneller Oekraïners opvangen dan de overheid, en ook in de coronacrisis hebben kerken veel gedaan tegen eenzaamheid. Dat wordt snel vergeten door de Arjen Lubachs in de wereld, die roepen 'hoe minder religie, hoe beter.'"

Dat ze bedrijfskunde wilde gaan studeren, was al vroeg duidelijk - Tabitha vindt het leuk om te organiseren en de studie heeft een goed banenperspectief. Toch wil ze niet alleen maar met bedrijven en winst bezig zijn. Van jongs af aan gaat ze twee keer per zondag naar de Hervormde Gemeente in Woudenberg. "Dat was op zich fijn, maar ik kreeg steeds meer vragen. Jezus is gestorven voor mijn zonden - waarom dan? Ik ging me meer verdiepen in geloof en wetenschap. In de kerk vond ik niet de antwoorden die ik zocht. Op catechisatie wisten ze ook niet wat ze met me aan moesten." Als ze een dag meeloopt bij theologie, raakt ze enthousiast.

"Theologie heeft me een stukje vrijheid gegeven. Door de exegese (tekstuitleg, red.) in het Grieks en Hebreeuws ontdek je de gelaagdheid van de Bijbel, de

poëzie. Doordat ik breder ben gaan kijken, ben ik de diversiteit in de christelijke traditie juist als kracht gaan zien. Vroeger was het: 'Als de dominee het zegt, is het zo'. Nu zoeken mensen toch meer een voorganger die letterlijk voor-gaat in het leven, en de moeilijke dingen niet wegpoetst."

"Ik denk dat ik wel m'n hele leven geloofd hebt, maar ook te midden van twijfel. Twijfel daagt je uit om op onderzoek uit te gaan. Mijn oma schreef in mijn Bijbeltje 'Ik hoop dat je een nieuw hartje krijgt'. Ook op christelijke conferenties hoor je de mooiste verhalen en getuigenissen. Dat wilde ik ook wel, maar hoe dan? Ik heb niet één groot moment gehad, het was een groeiproces. Die getuigenissen hebben altijd een mooi einde, maar de werkelijkheid is vaak ingewikkelder."

In 2019 overleed Tabitha's vader plotseling - en dat zette haar leven stil. "Het is dan makkelijk om uit te roepen: 'Waarom, God?' Sommige mensen hebben sterke antwoorden, voor mij helpt het geloof meer om te leven zonder antwoorden. Je mag het overgeven. Vorige week zei iemand tegen me: 'Als de Bijbelse figuur Job nu zou leven, zou die op menig evangelisch podium niet welkom zijn, omdat hij geen mooie antwoorden heeft op het lijden.' Voor mij is de kerk een plek waar ook gezwegen mag worden, op een helende manier. 'Hier is de schouder, kom maar uithuilen.' Zonder dat er dingen gezegd moet worden als: 'Het zal wel zo moeten zijn.'"

Tabitha is de eerste vrouwelijke Jonge Theoloog des Vaderlands - en ook met de rol van vrouwen in de theologie houdt ze zich bezig. "Dat is een lastige discussie. Maar ik heb zelf rolmodellen gemist. Ik had graag een vrouwelijke theoloog gehad waar ik me aan kon spiegelen. Ik hoop dat ik dat kan zijn voor de jongere generatie."

"Vrouwelijke theologen hebben iets unieks in te brengen. Theologen als Tish Warren en Rachel Held Evans laten een stukje kwetsbaarheid zien. In haar boek *Bidden in de nacht* schrijft Warren over een miskraam die ze heeft gehad. Dat raakte me op emotioneel niveau. In mijn rubriek bij de Muzikale Fruitmand op Radio 5 licht ik iedere week een theoloog of persoon uit. Ik probeer ook onbekende en vrouwelijke figuren die iets relevants te vertellen hebben aan bod te laten komen, zoals koningin Esther. Met deze titel heb ik ook een podium, dat wil ik graag gebruiken."

Geschreven door Eline van Lindenberg

<https://www.eo.nl/artikel/jonge-theoloog-des-vaderlands-tabitha-van-krimpen-over-haar-visie-op-de-kerk-jongeren-en-twijfels>

Dienstrooster september/oktober 2022			
	zondag 4 sept	zondag 11 sept Koffiedrinken	zondag 18 sept
1	Ferry vd Kuil	Hilde Herholdt	Ina Tanzer
Bloemen	Ellen vd Kuil	Peggy Mijne	Emmy Reinten
Koffie Schenken		Priscilla Ndlovu	
	zondag 25 sept	zondag 2 okt	zondag 9 okt
1	Jan Willem Hoorweg	Eddie de Jong	Frouk Smal
Bloemen	Rietje Spoon	Joke de Jong	Ina Pol
Koffie Schenken		Priscilla Ndlovu	
	zondag 16 okt	zondag 23 okt	zondag 30 okt
1	Ferry vd Kuil	Emmy Reinten	Hilde Herholdt
Bloemen	Ellen vd Kuil	Ina Tanzer	Peggy Mijne

Agenda september/oktober 2022		
zondag 4 sept	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 6 sept	09h00 - 13h00	Kerkkantoor
zondag 11 sept	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer Koffiedrinken
dinsdag 13 sept	09h00 - 13h00	Kerkkantoor
zondag 18 sept	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 20 sept	09h00 - 13h00	Kerkkantoor
zondag 25 sept	10h00	Eredienst Ds. A Kuyper
dinsdag 27 sept	09h00 - 13h00	Kerkkantoor
zondag 2 okt	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
zondag 2 oktober - donderdag 6 oktober	73STE ALGEMENE KERKVERGADERING	
dinsdag 4 okt	09h00 - 13h00	Kerkkantoor
zondag 9 okt	10h00	Eredienst Ds. T van Wyk Koffiedrinken
dinsdag 11 okt	09h00 - 13h00	Kerkkantoor
zondag 16 okt	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 18 okt	09h00 - 13h00	Kerkkantoor
zondag 23 okt	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 25 okt	09h00 - 13h00	Kerkkantoor
zondag 30 okt	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer

Verjaardagen september/oktober 2022		
vrijdag 2 sept	Maria van den Steen	011 922 2260
dinsdag 13 sept	Irene Bekker	082 495 1954
donderdag 22 sept	Robert Janbroers	082 802 9365
maandag 26 sept	Carla Koning	011 973 1091
woensdag 28 sept	Lucien Andeweg	
maandag 3 okt	Tanya Griesel	078 503 2142
vrijdag 14 okt	Monique Schmidt	
maandag 24 okt	Yvonne de Koster	083 326 5576
donderdag 27 okt	Hilda Herholdt	082 346 2172

MARANATHA KERK	
Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneeweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 09h00 - 13h00	Joke de Jong 072 443 3535 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 Code 198765 for online payments
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Ferry van der Kuil 011 478 1082 estruct@iafrica.com
Organist	Johan van Staden 082 928 5874 jvstaden@webmail.co.za